

*Denk aan mij terug,
maar niet in dagen van pijn en verdriet.
Denk aan mij terug in de stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.*

Met stil verdriet en pijn, maar dankbaar om zoveel mooie momenten,
nemen we veel te vroeg afscheid van



De heer
Jaak Van Campenhout

Geboren te Sint-Jans-Molenbeek op 30 augustus 1951 en rustig
heengegaan te Halle in het A.Z. Sint-Maria op 25 december 2017.

Dit melden u, zij die hem zo dierbaar waren:

Christophe Van Campenhout,

zijn zoon

Zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven, nichten
en aanverwanten.

De families Van Campenhout en Permentier.

Met dank aan Dr. Vandroogenbroeck R., zijn huisarts, Dr. Pil, zijn oncoloog,
evenals het verplegend en verzorgend personeel van de palliatieve eenheid "De Oase"
van het A.Z. Sint-Maria te Halle en de thuisverpleging Omega.

De afscheidsviering, gevolgd door de crematie in het crematorium
van Brussel te Ukkel, Stillelaan 61, zal plaatshebben
op **zaterdag 30 december 2017 om 10.45 uur.**

Wij verenigen zijn as met de natuur op de strooiweide
van het kerkhof te Lembeek.

Samenkomst in het crematorium om 10.30 uur.

Bloemen noch kransen

We zullen je blijvend missen.

Rouwadres: Fam. Jaak Van Campenhout p/a Rouwcentrum Berni Mertens,
Claesplein 17, 1502 Lembeek
Condoleren kan ook via www.rouwcentrum-mertens.be